

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Klockan ringde inte och väckte oss förrän 06.10. Upp, duscha och packa ihop och så iväg till flygplatsen. Vi hann inte äta frukosten som egentligen ingick. (12 \$ kostade den transfer som skulle ha varit gratis, så stod det i annonsen på flygplatsen). Väl framme köpte vi present till Marianne, ett ägg och en tavla till oss. Vi hann äta frukost bestående av en ägg- och sallads sandwich som vi delade och två VB. 09.10 boarding och avfärd 09.40. 9 timmars flygning framför oss. Det gick ganska fort, vi såg 3 filmer, läste våra böcker och åt mat i olika omgångar. 15.30 lokal tid var vi framme i Bangkok. Vi hade bestämt oss för att åka direkt till Hua Hin stanna där en vecka för att sola och bada, sedan ta oss ner till Surathani. Därifrån åka över till Koh Samui och Lamai för ett par dagar. Sedan försöka åka till några av öarna som ligger nordväst om Koh Samui, för att dyka och sola. När vi kom av planet och när vi hade fått vårt bagage hörde vi efter i turistinformationen hur vi lättast skulle komma till Hua Hin. Taxi kostade 2500 baht, sagt och gjort, nästan 3 timmar senare var vi framme i Hua Hin. Klockan hade hunnit bli 20.00 och vi skulle försöka hitta någonstans att sova. På med ryggsäckarna och dags att leta. Vi fick ett tips om ett ställe som kanske hade några lediga rum, det hade det för 700 baht/natt. Vi betalade för 2 nätter. Oj vad vi var trötta. 2 öl och sedan dags för middag. Vi gick till ett ställe nära vårt rum och åt middag till ett pris inklusive dricks på 280 baht (billigt). Mellan restaurangen och vårt rum, som förresten låg ovanpå en bar, fanns en pub med en dattavla. Där stannade vi förstås till för att kasta lite pil. Så småningom gick vi hem.

Jag vaknade jätte tidigt, redan vid 06.00 tiden var jag vaken. Kände mig ganska pigg, men det var ju alldeles för tidigt att gå upp. Låg och pussade på min älskling och somnade tills sist om. När jag vaknade nästa gång var kl. bara strax efter sju. Pär vaknade också då, vi pussades och kramades. Vi gick upp vid 9-10 tiden. Idag skulle vi sola och bada och försöka hitta någonstans att bo de kommande dagarna. Där vi tillbringat natten låg ovanpå en bar som, visserligen var ganska lugn, men området i sig var ganska stökigt. Korsningen där vi bodde var ett tillhåll för thailändare. En familj bodde där och de hade en servering, thaimat till thailändare, de kom i strid

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

ström. I familjen fanns flera tonårsbarn och deras kamrater var där hela kvällarna. Mopeder fram och tillbaks, ganska stökigt var det i alla fall. Vi gick ner mot Hua Hin beach, vi tänkte äta frukost där. Stranden var ganska bred och fin men nästan inga palmer. Vattnet var fint. Efter en kort promenad hittade vi en strandrestaurang där vi åt frukost. Varsin Club Sandwich och juice. Efter frukosten fortsatte vi vår jakt efter vår drömbostad "en bungalow på stranden." Det fanns inte en enda bungalow på stranden så långt ögat kunde se. På ett ställe frågade vi om rum, de hade en skylt med "lediga rum". Vi blev då hänvisade upp i området bakom stranden. Vi gick dit och där fanns det flera hotell. Vi frågade på några ställen med de hade fullt. På den här gatan fanns också flera Internet caféer. Vi gick in på ett och surfade lite, kollade vår hotmail. Tvärsöver internet caféet låg ett hotell vi gick dit och det fanns ett ledigt rum. 1050 baht/natt och då ingick frukost. Vi kunde bo i ett rum 2 nätter och den 3:e natten skulle vi antagligen få byta rum. Med det var OK tyckte vi. Vi gick tillbaks till stranden. Nu skulle vi bada och sola. Vi låg på stranden ett par timmar. Sedan begav vi oss tillbaka, vi gick en annan väg och igenom ett hotellkomplex som såg jätte trevligt ut. Vi stannade till och frågade om de hade några lediga rum. Det hade de, ett jätte fräscht rum med balkong. Plus i kanten var att de hade pool. 1000 baht/natt. Det var taget. Nu var det bara att gå tillbaks till det 1:a stället och avboka. Det var inget problem. Sedan började en hyggligt lång promenad tillbaks till vårt rum. På vägen köpte vi vykort och frimärken. Väl tillbaks på hotellet tog vi varsin öl och så var det dags för vykortsskrivning. Bredvid vårt rum låg en frisersalong. Pär bestämde sig för att klippa sig där, till det facila priset av 100 baht, dvs. 25 Skr. Upp på rummet, fixa till oss lite, snabb dusch och tillbaks ner. Medan vi väntade på att det skulle bli Pär's tur tog vi varsin öl till. Så var det dags. Ganska nervösa var vi nog båda två, för hur det skulle bli. En stund senare var det klart. Det blev riktigt bra. Nu var det dags att hitta ett ställe att äta middag på. Vi hittade ett och började med varsin Singapore Sling. Chicken med cashew- nötter för mig och Fried Chicken with garlic and pepper för Pär. Smaskens, notan gick på 580 baht, 20 baht i dricks och totalt 150 Skr. På väg tillbaks till hotellet hittade vi en irländsk pub med darttavla, varsin öl och lite pilkastning innan det var dags att gå hem och sova.

13/1 Söndag; Hua Hin

14/1 Måndag; Chanchay Bungalow Hotel

Klockan ringde 09.00 och det var dags att gå upp. Packa och gå till vårt nya hem. Idag var det ingen ide att duscha eftersom vi hade en bra bit att gå. Vi kom fram vid 10.30 och fick vårt rum direkt. Vi packade upp lite och sedan gick vi ner och åt frukost. Efter frukosten packade vi ner våra badkläder, handduk och varsin bok och gick ner till stranden. Där låg vi 3 timmar och

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

stekte oss. Däremellan badade vi i havet. Efter 3 timmar stod vi inte ut med sanden. Eftersom vi har pool på hotellet gick vi tillbaks och la oss vid poolen en stund. Som vanligt hade vi inte ätit sedan frukost och var jätte hungriga. Upp och duscha, det blev tidig middag och tidigt i säng. Vi åt middag på hotellrestaurangen. Eftersom vi var jätte hungriga skulle vi äta förrätt och varmrätt idag. Vi var sugna på vårrullar. De hade de förstås inte då fick det bli 3 varmrätter istället. Fried Rice with Chicken, Noodles with Chicken and Chilli och Fried Chicken with Garlic and pepper. Självklart hade de ingen kyckling. Då fick det bli som ovan fast med beef och en rätt med bläckfisk. Jag gillar stark och hot mat men det vi åt var i starkaste laget. Det var så otroligt starkt. Pär fick gå på toa och skölja munnen. För att ta bort det starka beställde vi glass till efterrätt. Allt detta kostade oss 280 baht = 70 Skr. Efter en vistelse i Thailand kommer det nog att bli omöjligt att gå ut och äta i Sverige. Trötta som vi var gick vi upp och la oss direkt efter maten. Imorgon skall vi på utflykt. Vi skall till floden Kwai, vi blir hämtade ca 07.00 så det gäller att somna hyggligt tidigt.

15/1 Tisdag; Utflykt till Floden Kwai

Klockan ringde redan 06.00. det var bara att gå upp duscha och klä på sig, packa ryggsäcken. Vi tog våra kängor på oss. Vi visste inte riktigt hur det skulle vara därför tog vi med sandalerna också. När vi kom ner 10 min innan hämtdags stod vår guide redan där. Vi åkte i en minibuss. Totalt hämtade vi 5 personer till så vi var 7 st. det var en lagom grupp. Bussresan tog ca. 3 timmar. Pär och jag hade tagit med oss våra böcker och det var bra. Resan hade blivit väldigt dryg annars. 1:a stoppet gjorde vi på en Jet station, chauffören måste tanka och det gav oss tillfälle att "tanka" våra magar. Vi hade inte haft tid att äta frukost. Det fick bli varsin smörgås och dricka. Så fortsatte bussresan. Snart var vi framme i Chanchanaburi.

Vi gick in i ett museum som hette JATH-museum. J = Japan, E =England, A = America +

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

Australien, T = Thailand och H = Holland. Det var ett museum tillägnat de Japanska krigsfångarna under andra världskriget. I museet fanns det foton på hur krigsfångarna hade bott. Det fanns även foton från järnvägsbygget och bron. Museet var byggt som en barack där de levde och bott. Det var otroligt gripande. Järnvägen hade tagit 16 månader att bygga, men den egentliga byggtiden var beräknad till 5 år. Man kallade järnvägen för "The Death Railway". Den byggdes mellan 16 september 1942 – 25 december 1943. Den var 415 km lång och sträckte sig mellan Thailand och Burma. 303 km i Thailand och 112 km i Burma. Man byggde från två håll och möttes halvvägs. Den byggdes av 30 000 krigsfångar och av mer än 200 000 människor från Indien, Kina, Indonesien, Malaysia, Singapore, Burma och Thailand. Många av dem dog under tiden. Museet, fick vi veta, är inte byggt för att man skall hata och avsky japanerna, utan för att man skall se hur hemskt krig egentligen är och kunna förhindra det. Numera sköts museet av ett tempel som ligger i närheten.

När vi sett klart allt detta hemska var det dags för en tur på floden med en longtailboat. Vilken imponerande bro. Vi fick också tillfälle att under ca 30 min promenera fram och tillbaks på bron. Sedan var det dags att åka tåg på järnvägen. Tåget var försenat ca. 40 min. så vi passade på att besöka en krigskyrkogård som låg i närheten. Här låg män från Holland, Amerika, Australien och England. Medelåldern på de stupade männen var mellan 30-40 år. Det är alltid lika gripande att besöka sådana här platser. Tillbaks och dags för 1 ½ timmes skumpande på tåg. På den stackaren fick sitta bredvid en storvuxen thailändare som inte flyttade sig en millimeter, dessutom hade han en jätte böld på vänstra sidan av halsen. Det så jätteläbbigt ut. Som tur var gick han av efter ungefär halva restiden. Bitvis åkte vi på originaldelar av järnvägen bl.a. träbron som går utmed en klippa, man ser den bron i filmen "Bron över floden Kwai".

www.historyinfilm.com/kwai

Vi bestämde oss för att titta på den filmen så fort vi kom hem till Sverige igen. Efter tågresan var det dags för lunch. Det serverades thailändskt smörgåsbord. Så var det dags för elefantridning och att åka flotte på floden. Det var bara vi i gruppen som skulle åka. De två danska herrarna hade gjort det förut. Det äldre svenska paret och killen från Irland skulle inte göra det. Snart var det dags att bestiga elefanten, det var lite läskigt i början. Det kändes som om vi skulle kana av åt vänster. Men efter en stund kändes det ganska bra. Elefanten är trots sin storlek oerhört smidig. Han kunde ta sig igenom väldigt trånga passager, nerför kullar och uppför utan att vare sig halka eller tappa fotfästet. Det kändes som om att han inte flyttade nästa fot förrän foten han just flyttat stod stabilt. Vi gick en tur på ca. 30-40 minuter. Vår elefant var lite bångstyrig han ville inte gå precis där elefantskötaren ville att han skulle gå. Elefanten ville äta och äta mest hela tiden. Vi fick nog en kortad version av rutten, men det gjorde ingenting. Det sista vi gjorde innan hemfärd var att åka flotte på floden. På med flytväst och kliva ombord på flotten. Flotten drogs uppströms av en longtailboat, vi åkte ett bra stycke innan vi han släppte loss flotten. Åh, vad det var härligt, tyst lugnt och fridfullt. Vi såg inte så mycket djurliv, men vi hörde fåglar inne i skogen.

12/1 Lördag; Thailand here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

Dags för 3 timmars resa hem. Klockan var nästan 19.00 innan vi var hemma. Vi hoppade av i stan för vi hade bestämt oss för att äta middag där och sedan gå hem. Vi åt på samma ställe där vi ätit på söndagen. Thailändsk mat tillhör verkligen våra favoriter. En promenad hem efter middagen och en välbehövlig dusch, sedan i säng. Läsa lite, titta på T. Vi somnade båda två med lampor och TV på då hade klockan hunnit bli 22.00. Dagarna är så fulla av aktivitet från morgon till kväll och med värmen till blir man trött.

16/1 Onsdag; En dag på stranden

Idag vaknade vi tidigt. Det är klart går man och lägger sig kl. 21,00 och somnar före 22,00 är man ju utvilad på morgonen. Äta frukost och sedan ner till stranden. Redan strax före 10,30 var vi där. Jag kunde inte tro mina ögon, inte en enda solstol ledig, detta trots att klockan inte var halv elva. Det blev att ligga i sanden idag med. Vi låg och vände oss och badade emellanåt. Det var hur skönt som helst, det enda vi riktigt längtade efter var att få ligga i en riktig solstol.

Vi köpte en hel ananas, för 20 baht = 5 Skr, som vi smaskade i oss. Ananaserna här i Hua Hin är kända för att vara de allra sötaste och godaste i hela Thailand och det stämmer verkligen. Vi var på stranden tills ca 14,30. Solen var stark idag, så Pär hade bränt sig lite på insidan av ena låret. Vi la oss vid poolen en stund, men Pär hade ont så han gick upp före mig. Jag låg kvar en stund men det är inte lika kul att ligga och sola själv, dessutom hade jag också fått tillräckligt med sol på mig.

Pär låg och kollade på TV, så jag satte mig på balkongen och läste, Vid 18,00 gick vi ut för att äta middag. Idag åt vi nere i hamnen på en av bryggorna där. Pär åt som vanligt kyckling med vitlök och peppar, jag bläckfisk med vitlök och peppar. Det verkligen gott. Promenad hem till hotellet, det är verkligen tur att vi får den, för det finns inget värre än att gå och lägga sig direkt efter man ätit. Så gick den här dagen mot sitt slut. Sådana här dagar som bara innebär sol & bad är verkligen sköna och avslappnande, men de går så oerhört fort. Nu är det bara drygt 2½ vecka kvar av vår semester. "Åka hem" ångesten börjar infinna sig.

12/1 Lördag; Thailand here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

17/1 Torsdag; En dag vid poolen

Idag hade vi bestämt oss för att ligga vid poolen och sola. Jag var trött på all sand överallt och ville därför inte gå ner till stranden. Det var oerhört varmt och vi låg nästan lika mycket i badet som på våra solstolar. Hotellet har 4 solstolar så det gäller att vara snabb. Nu hade vi turen att få varsin, annars får man ta en vanlig stol. Det fungerar ju också men de som man kan fälla ner är klart bättre. Vi låg vid poolen till ca. 16,00. Då hade vi nog badat minst 1000 gånger. Pär har fått Thai sjukan så han mår inte så bra, jag har blivit jätte förkyld och nyser hela tiden. Näsan rinner som ett mindre vattenfall. Vi känner oss som två mycket ynkliga individer. Imorgon kväll skall vi åka till Koh Samui, hur det nu skall gå. Jag hoppas verkligen att Pärs mage blir bättre. Vi har med oss "Travello" som är mot diarré men inte tar Pär det inte. Idag låg vi och vilade oss och gick inte ut för att äta förrän vid 20,00. Vi gick till vårt stamställe Siri Garden. Pär åt som vanligt kyckling med vitlök & peppar och jag åt "Fried Rice with Chicken" Vi var lite hungriga så vi tog vårrullar till förrätt och glass till efterrätt. Vi var hemma igen vid 22,00. Imorgon är det dags för oss att lämna Hua Hin för att åka till Koh Samui. Men vi kommer tillbaka hit innan vi åker hem.

18/1 Fredag; Avfärd till Koh Samui

Idag skall vi resa till Koh Samui, Lamai Beach. Bussen går klockan 22,30, så vi har hela dagen på oss att bada och sola. Vi skulle få ha kvar rummet till kl. 14,00. Pär mådde inte så bra idag heller så han låg och vilade mest hela dagen. Jag låg vid poolen, emellanåt sprang jag upp och tittade till honom för att se och kolla om han blivit bättre. Klockan 14,00 checkade vi ut. Vi satte oss i receptionen och spelade "Chicago". Det blev en lång eftermiddag. Vid 19,00 tiden åt vi middag, det slutade med att Pär fick uppsöka toaletten och kräkas. Stackars honom, han kräktes så att det hördes över hela restaurangen. Det var bara att ställa in resan boka ett rum för två nätter till.

12/1 Lördag; Thailand here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

De här nätterna fick vi bo på 3:e våningen i ett mycket sämre rum. TV:n i rummet hade varken filmkanaler eller "Star-World". Vi hittade dock en nödlösning på detta, det gällde att söka fram kanalerna, men utan att spara då fungerade det. Vi talade med resebyrån som cansellerade vår resa, tyvärr gick det inte att boka om eftersom vi avbokat så sent. Det var bara att köpa en ny resa. Det viktigaste är att Pär blir frisk.

19/1 Lördag; Fortfarande kvar i Hua Hin

Idag mådde Pär mycket bättre, fortfarande matt men inga fler kräkningar. Efter frukost gick vi ner på stan för att köpa en ny bussbiljett. Vi skall åka imorgon kl. 22,30. Nu får vi hoppas att vi har bättre tur och kommer iväg som vi bokar. Vi passade också på att surfa och kolla ev. boende i Lamai. Vi hittade 3 st. hyfsat bra ställen som vi skrev ner namnen på. Vi får kolla när vi kommer fram. Om de inte är bra eller för dyra finns det ju alltid Bunny Hotel! Där bodde vi förra gången och det var ju ett hyfsat ställe. Vi gick hem genom Hotel Sofitel.

Det var precis som det beskrivs i resehandboken och i Expressens resetips. Buskarna var klippta som djur, det var otroligt välskött och mycket lyxigt. Men det kostar om man vill ligga på topp. Vi fortsatte vår promenad på beachen. Det var härligt att gå i vattnet och känna sanden mellan tårna. Snart såg vi skylten Chanchay Hotel, och där bor vi. På em. låg vi vid poolen, det var närmare till vårt rum och till toaletten om det behövdes. Middagen tänkte vi oss att pröva på ett nytt ställe. I stället för att gå ner mot stranden till den vanliga restaurangen, gick vi rakt fram. Inne bland marknadsstånden fanns det många restauranger. Vi åt kyckling med söt curry och Fried Chicken med vitlök och peppar. Min mat var jättegod men Pär fick friterad kyckling som smakade blå. Helt oätligt, stackars honom. Först mår han illa och kräks sedan blå-mat. Jag smakade lite och det var verkligen uräckligt. Promenad hem, läsa lite och sedan god natt.

20/1 Söndag; 2:a försöket att resa till Koh Samui

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

Vilken förfärlig natt, inatt var det min tur att kräkas. Usch och blå!! Det är verkligen så himla äckligt. När det väl är ur kroppen är det i alla fall bättre.

Vi hade betalt extra och fick ha vårt rum till kl. 18,00. Efter frukost gick vi till gatan bredvid för att kolla mail. På fredag morgon hade jag fått besked av Per Erik (arbetskollega) att hela IT-avdelningen hade blivit outsourcat till EDS. Det betydde att Pär kanske skulle få jobba kvar på OKQ8 men att han skulle vara anställd av EDS. Vad det tur eller otur?? Skulle han bli erbjuden att vara kvar på OKQ8? Vilka bekymmer vi drabbas av när vi är på semester. Vi får ta tag i det när vi kommer hem, det är inte så mycket vi kan göra härifrån. Varken Pär eller jag hade fått några mail från jobbet. Idag la vi oss en stund på stranden. Det var verkligen varmt. När vi inte orkade längre gick vi upp till poolen. Eftersom vi hade vårt rum till kl. 18,00 kunde vi packa och duscha, tvätta håret och ta det lugnt. 18,00 prick checkade vi ut. Vi satte oss i restaurangen tog varsin öl och spelade.....Chicago! Det slutade med att Pär spelade upp sig tog 7 raka spel och nu står det 20-20.

Vi är middag och idag blev det inget efterspel vare sig från Pär eller mig.

Nu har vi ca. 12 timmars resa framför oss. Imorgon är vi på Koh Samui och Lamai. Bussen var ca 15 minuter försenad. Vi hade tur och fick plats bredvid varandra. Fram med kuddarna och försöka sova.

21/1 Måndag; Agnes namnsdag och Koh Samui

Nattbuss till Surathani, det var en upplevelse. 1:a stoppet varade i 45 minuter. I biljettpriset ingick en måltid som serverades då. Varken Pär eller jag var hungriga, vi hade ju nyss ätit middag. 2:a stoppet var vid 3 tiden och varade också 40-45 minuter. Framme i ja, var då..., det visade sig vara ganska nära Surathani, då var kl. 06,00. Av bussen ta din packning och sedan?? Ingen, absolut ingen information det var bara att vänta. Det hade gått hyfsat att sova

12/1 Lördag; Thailand here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

på bussen. Inte så att vi var utvilade men någorlunda. Nu var det bara att vänta antagligen på en ny buss som skulle ta oss till färjan. Vi fick vänta i nästan 2 timmar på en resa som tog oss mindre än 1 timma. Man kan ju undra varför inte den första bussen kunde köra hela vägen med det fanns väl någon klurig orsak till detta.

På bussen fanns det en kille som kunde erbjuda skjuts från Nantong till Lamai för 50 baht/person, han hade också en del bra hotell erbjudanden. Vi nappade och betalade 100 baht, så fick vi väl se. Båtresan över tog ca 2½ timma. Vi satte oss i ett s.k. Vip-rum med AC, det kostade 30 baht/person. Vi läste och sov lite. Så var vi äntligen framme på Koh Samui. Resan hade tagit oss 13,5 timmar. Inga större förseningar.

Resan till Lamai enligt ovan. Hotellet han visade oss var en hyfsad bungalow med AC, varm dusch, TV, toa men ingen havsutsikt för 1400 baht. Vi tackade nej för vi längtade efter bungalowen på stranden. Vi bad att få bli avsläppta vid resorten bredvid Bunny Hotel Bungalow med havsutsikt kostade 2700 baht, nej tack sa vi och gick till Bunny. Där var det, tro det eller ej, fullt. Så var vi tillbaks till "Gå" igen. Det var bara att börja knalla och leta. Vi kunde ångra att vi inte nappat på det första förslaget, men de hade ingen pool och inte låg rummet på stranden heller. Till slut hittade vi Marina Villa 800 baht för en bungalow, den låg visserligen inte på stranden, men vi hade HAVSUTSIKT. Vi hörde och vi såg vågorna slå in på stranden. Taget, visserligen var rummet skabbigt, men helt ok för 800 baht. Nu var det tidig em. och vi ville äta frukost!!

Vi hade inte ätit sedan middagen dagen innan. Varsin clubsandwich och en Cola det smakade gott. Nu var vi i Lamai och boende hade vi fixat och dessutom var vi mätta och belåtna. Dags att kolla dykmöjligheter. Vi hittade en svensk dykskola 3400 baht för en dagsutflykt. Det var 2 dyk frukost och lunch inkluderat. Man hade de bästa dyken runt ön Koh Tao. Vi tog med oss lite broschyrer och skulle hem och läsa och fundera. På väg tillbaks till vårt nya hem gick vi in på G.U.P. Travel agency (svensk resebyrå) för att kolla vad de kunde erbjuda i dykväg. Efter lite snack hade vi mer eller mindre bestämt oss för att åka till Koh Tao, bo där och dyka därifrån. Det skulle bli lite dyrare, men istället skulle vi få fler dyk och det var dessutom färre restimmar tillbaks till Hua Hin.

Efter middagen gick vi till "Backstage". Självklar var Krister inte där, det var stängt och Krister var i Surathani och men skulle vara tillbaks imorgon. Då gick vi istället till "Penny Lane". Vi tänkte ta ett par öl och kasta lite pil. Det blev mer än så, när vi som bäst stod och kastade ringde Pär's chef. De talade en lång stund och det som sades var i korthet att: IT-avdelningen är outsourcad till EDS. Cheferna på IT kommer att mer eller mindre att bestämma vilka som kommer att erbjudas att jobba mot OKQ8. Då bestämde vi oss för att parta till det lite. Det har

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

varit dåligt med det under den här resan. Whisky, drinkar, mera bira, vi satt och pratade och drack. Pär avslutade kvällen med att förlora ett parti biljard mot tjejen i baren. Hemma, lite på örat, vid 3 tiden, då vi stupade i säng.

22/1 tisdag; Lamai

Vi sov länge och vaknade inte förrän närmare 12,30. Vi var båda lite bakis. Frukost och sedan slappade vi hela dagen. Läste och sov om vartannat. Vi gick ut för att äta vid 19,00. Vi åt på samma ställe som dagen innan. Pär åt det gamla vanliga, jag beställde en Pad Thai med kyckling. Det var så gott, mina nudlar var inbakade i en omelett och nudlarna var supertunna, smaskens. Vi fick in maten sent och vi visste att "tisdagscupen" på Backstage börjar kl. 20,00. Vi klarade det nästan, vi blev bara 10 minuter försenade. Det var kul att vara tillbaks. Krille eller Chris som han kallas där, var sig lik. Likaså hans fru Noc. Tjejerna i baren var däremot nya allihop. Det var ett gäng svenskar där redan. Alla väntade att cupen skulle börja. Med Pär och mig blev vi totalt 9 st. Poolspel 3x301, 2 vidare från varje pool. Jag hamnade som tur var inte i samma pool som Pär. Det hade inte varit kul. Vi var 4 st. i min pool, Mika, Eva, Daniel och jag. I Pärs pool var de 5, Krille, Lasse, Pocke, Pär och en som jag glömt namnet på. Jag förlorade alla mina matcher, Jag kastade bra poäng, men som vanligt måste man kunna kliva för att kunna vinna. Pär förlorade 1 match i poolspelet, det var mot Krille. Han vann med 2-0. Det var oväntat. Pär kom alltså "bara" 2:a i sin pool. Kvar för slutspel blev Krille mot Daniel, Pär mot Mika. Spelform 3x501. Daniel vann med 2-1, Pär med 2-0. Till slut stod alltså Pär och Daniel i finalen. Raffel, raffel. Daniel hade ett förflutet i Tonmachines, han och Eva spelade där för ca. 2 år sedan. Finalen spelades 5x501. Pär vann med 3-0, vinsten blev 900 baht (insatsen var 100 baht/person)

Det var inte slutspelat än. Nu var Pär revanch-sugen. Han kunde inte gå hem utan en vinst mot Krille. Så började matchen. Pär vann de 2 första seten ganska övertygande 2-0 till Pär. 3:e set spelar Krille upp sig och Pär missar en del viktiga pilar. Krille tar det setet och det står 2-1. 4:e set går också till Krille. Helt plötsligt står det 2-2. Nu är spänningen olidlig på Backstage. Vem skall vinna?? Till slut är det bara att konstatera att det inte var Pärs dag idag. Krille vinner till slut med 3-2. Sorg och bedrövelse, Pär vann visserligen cupen men torsk mot Krille i 2 matcher!!

Efter en överenskommelse om en retur match imorgon gick vi hem och la oss.

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

Sängvilan blir kort för min del, jag får superont i magen, kräks, diarre, feber, frossa. Hela natten springer jag som en tok upp och ner ur sängen till toaletten. Blä, blä det är inget kul alls.

23/1 Onsdag; Lamai och Shopping i Chaweng

Jaha, ännu en natt med "Ulrik" jag är helt slut, matt i hela kroppen. Det blir te och rostat bröd till frukost för mig. Mellan magkramperna får jag ner lite frukost. Tillbaks på rummet toaletten och vila. Vid 14 tiden bestämmer vi oss för att försöka åka till Chaweng och shoppa. Vi börjar med att äta glass på Swansons. Det var gott, sedan var det dags för shopping. Men så lite shoppinglust som vi har blir det inte mycket köpt.. Vi köper 1 st. handgjord tvål, det är allt. Inte ens skivor köper vi. I år kan man inte pruta lika bra som förra året. 100 baht/skiva, 11 st. för 1000 baht. Det är visserligen billigt men idag blir det inte ens det. Vi åkte ganska snart tillbaks till Lamai.

Vi gick till G.U.P. och köpte resan till Koh Tao och bokade 4 nätter på Charm Churee Villa, 2700 baht/natt. Dyrt som sjutton men förhoppningsvis är det värt pengarna.

Vi promenerade på stranden bort till klipporna. Det finns klippformationer som kallas Grandfather och Grandmother. De ser ut som en manskön och ett kvinnökön.

Efter middagen gick vi till Backstage. Jag hade fortfarande jätteont i magen och var inte sugen på öl. Whisky till mig och öl till Pär. Vid 22 tiden drogs det igång en extra cup i dart efter mångas önskemål. 9 st. ville vara med och kasta. Idag spelades det rak cup. Jag mötte Krille, tog 1 set men förlorade till slut med 2-1. Mitt i matchen fick jag rusa på toa för att kräkas. Det var den middagen. Jag lyckades spela klart matchen men när jag skulle skriva orkade jag inte mer utan var tvungen att tacka för mig och gå hem. Då var kl. 24,00. Väl hemma toa, toa och toa.

Pär hade återigen lyckats ta sig till final, denna gång mot Krille. När jag gick skulle de börja. (Krille hade avslutat bra i semi mot Daniel. 1-1 och Krille har 75 kvar, grönbulle, 50 kvar och 2 pil i handen, mitt i rödbulle och vinst 2-1)

12/1 Lördag; Thailand here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

Pär kom hem strax efter mig med andan i halsen. Någon hade ringt på hans mobil och när han äntligen hörde signalen fanns ingen kvar. Pär trodde givetvis att det var jag som ringde, men så var inte fallet. Pär vann även idag hela cupen. Han slog Krille i finalen, 5x501. 3-0 till Pär. Snacka om revansch från tisdagen.

Jag hoppas att jag mår bättre i morgon.

24/1 Torsdag; Mot Koh Tao

Upp kl. 09,00 för frukost och packa. Hämtning kl. 11,00. Innan dess tänkte vi ta ut lite pengar. Det var nämligen nästan omöjligt att ta ut cash dit vi skulle. I Lamai finns två bankomater. På väg trampar jag i en jätte lerpöl, sjunker ner med ena foten och blir hur kletig som helst. Har jag tur eller? Jätte förkyld, matförgiftad och så detta... Dessutom får man bara ta ut 2000 baht i bankomaten och dem får man i 100 baths-sedlar. Snacka om en tjock bunt pengar. Vi checkar ut och väntar på vår pick-up. Medan vi väntar är det säkert 20 taxibilar som stannar och frågar om vi vill åka med. Det är helt otroligt. Till slut blir vi hämtade. Vi åker via Chaweng där vi plockar upp ett tyskt par (homo). Vi åker till hamnen som ligger bredvid "The Big Buddha". Vi skall åka med en Katamaran. Den går via Koh Panang. Resan tar ca. 2 timmar och så är vi på Koh Tao. Det känns skönt att vi har bokat hotell för här står de på rad och nästan sliter och rycker i en för att man skall bo på deras hotell eller bungalows. Vi blir hämtade och körda på flak genom skogen på en bilväg som är så gropig, jag har aldrig sett något liknande. Att deras bilar håller. Så är vi äntligen framme vid "Charm Churee Villa. Det är en resort som är byggd i djungeln. Man har byggt den på berget och använt det som finns i naturen, stenar, slutningar mm. Det är otroligt smakfullt och vår bungalow är otroligt mysig. Vi bjuds på en välkomst drink och dricker den på vår altan.

Nu skall vi försöka få igång AC:n och det visar sig vara ett jätte bekymmer. Man stänger nämligen av elektriciteten mitt på dagen och sätter på den igen kl. 18,00. Ok det är bara att försöka då (tror vi).

12/1 Lördag; Thailand here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

Vi går ner till stranden för att bada och sola lite. Kl. är bara 15,00. Vattnet var urskönt för att inte tala om stranden. Man gick utmed klipporna på en ordnad stig med trappor uthuggna i naturen och kom till slut ner till ett fantastiskt paradis, Jansom Bay. Det visade sig vara en liten lugn oas med klippor nästan runt omkring. I vattnet kryllade det av fisk, bara man satte ner fötterna så var det säkert ett hundratal fiskar runt omkring dig. Vi hade tyvärr inga snorklar med men imorgon skall vi snorkla. Vi låg och solade och badade ett par timmar. Här kommer vi att få det bra, det kändes direkt.

När vi var tillbaks på vårt rum så satte vi oss på altanen och läste lite. Kl. 18,00 skulle vi försöka fixa igång vår AC. Klockan blev 18,00 igång kom den men inte så effektivt. Ok tänkte vi det blir nog bättre. Vi gör oss iordning och går och äter middag, sen är den nog bra. Vi var de enda gästerna i restaurangen, vi trodde att vi kom lite sent men det var ok. Vi fick ett bord på 2:a etage kan man säga, det var ett lågt bord så vi fick halvligga till bords. Ungefär som romarna på deras tid. Bordet var vid ytterkanten precis invid en klippa, jätte mysigt. Vi beställde varsin Carlsberg, servitören serverade oss, Pär fick sin öl i ett glas som föreställde en kvinna, jag i ett glas som föreställde en man. Servitören bara log och småskrattade. Varenda gång han kom till vårt bord så bara log han. Pär beställde, gissa vad??? Jag hade fortfarande magkramper så jag tog bara stekt ris med kyckling. Så kom maten, det var den största stekt ris med kyckling vi någonsin blivit serverade. Till mig som egentligen inte var hungrig. Jag åt och åt men orkade bara äta knappt hälften. Pärs kyckling var si så där. Det gjorde inte så mycket, atmosfären var så härlig och stämningen på topp.

Tillbaks på rummet så kunde vi konstatera att AC:n var urusel. Det var fuktigt och varmt, varmare inne än ute. Åh vad vi längtade att sova i detta! Till på köpet fanns det små ödlor i badrummet, inte så konstigt eftersom det var så fuktigt. I morgon skall vi sola, bada och snorkla.

25/1 Fredag; Koh Tao och snorkling

Jag säger bara vilken natt! Vi hade inte satt klockan på ringning för "Vi vaknar i tid", pyttsan! Klockan var över 9,30 när vi vaknade, tunga i huvudet för det var så varmt i rummet. Vi har sovit i värme och fukt ungefär som att sova i djungeln. När Pär skakar sina shorts finns det inget, men när han drar sig på dem, då känner han något som kryper i byxorna. Av med dem fort som

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

katten och ut kommer en kackerlacka. Fy, så äckligt. Mina shorts har hängt ute på tork över natten för jag hade fått några fläckar som jag tvättat bort. Jag skakar dem mycket ordentligt och ut faller en tusenfoting ca.3-4 cm lång. Så var det dags för frukost, jag är fortfarande inte hungrig eftersom min mage bråkar med mig. Te och rostat bröd för mig, english breakfast för Pär. Omelett, bacon, skinka och korv, det ser gott ut och luktar gott men jag är nöjd med min spartanska frukost.

Efter att vi ätit är det dags för stranden. Bad, sol och snorkling. Tyvärr har de inga fenor i min storlek, men det går bra att simma som vanligt också. Vilka fiskar vi ser, flerfärgade papegojiskar, zebrafiskar, ja en massa olika arter ser vi. Tyvärr finns det en nackdel med stranden som vi inte upptäckte igår. Det finns inte så mycket sol på den. Solen går upp på ena sidan och sedan går den ner bakom stranden på andra sidan. Eftersom det finns så mycket palmer på stranden så skuggar de mest hela dagen. Emellanåt lyckas solen hitta in mellan palmerna och då blir det jätte skönt. Det är i alla fall varmt och skönt. Vi snorklar och läser, snorklar och läser. Vilken härlig avkoppling. Min mage börjar också lugna ner sig. Jag får bara kram en gång i timmen idag , det tar sig. När eftermiddagen tar slut går vi tillbaks till huset. Idag skall vi be om hjälp med vår AC och be om en fläkt. Vi har sett att det finns sådana i huset bredvid. Vi får en fläkt men på något sätt förstår de inte att vi vill ha hjälp med AC:n också. Vi kollar om det inte blir bättre med fläkten och om inte det blir det får vi säga till imorgon. Lite senare gick vi in till byn för att kolla hur det är med dykning, köpa film och lite andra småsaker. Resan tillbaks till Hua Hin skall också bokas. Vi börjar med "The Big Blue", det kostar 700 baht/dyk, de gör 2 på fm. och 2 på em. Totalt 4 dyk/dag. Tyvärr missar vi deras heldagsutflykt den var idag fredag. Vi bokar oss för dykning på söndag, då måste jag vara så pass frisk så att jag kan dyka. Vi köper ett par simfötter till mig, Pärs idé. Tack snälla söta du för omtanken, jag älskar dig! Vi köper också en bok om akvariefiskar. Så är det dags för resebyrån för att boka resan till Hua Hin. Avresa måndag kl. 11,00, vi måste vara där 10,30. Killen på resebyrån säger att vi nog inte är framme förrän vid 17-18 tiden på kvällen, men Pär ser arr det står noterat att bussen skall anlända Bankock kl. 19,00 och mellan Hua Hin och Bangkok är det nästan 3 timmar. Så vi får väl se. Han kanske räknar med förseningar. Nu har vi åtminstone bokat, vi köper de andra småsakerna och på hemvägen går vi in på ett Internetcafé och kollar våra mail, men inga viktiga har kommit. Jag mailar Anette eftersom hon försökt nå mig och vill att jag skall ringa henne. Här på ön har vi ingen kontakt med telefonoperatör så jag meddelar henne att jag ringer henne på måndag när vi når fastlandet. Vi går tillbaks till vårt hotell, det är en trevlig promenad på ca 10 min. Man passerar olika resorts som alla ser trevliga ut.

I kväll äter vi lite tidigare. Pär beställer Barbeque Chicken och jag små tunna stekta nudlar med kyckling. Det var gott och lika mycket mat som dagen innan. Jag orkar inte äta upp maten idag heller. Pärs mat både ser god ut och smakar väldigt gott. 2 öl var i glas lika som i går och servitören han bara ler idag också. Hoppas att vi sover bättre i natt. Nu har vi en fläkt som förhoppningsvis skall ge oss lite kyla.

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

26/1 Lördag; 3:e dagen på Koh Tao

Idag vaknade vi lite tidigare. Jag fortsatte med min spartanska frukost fast jag bytte ut te mot kaffe. Pär får scramble eggs och jag 4 rostade smörgåsar! Vad tror de? Ser jag måne undernärd ut? Jag äter 2 st. med svårighet och är tvungen att lämna kvar 1 eftersom Pär förbarmar sig och äter en. Magen är mycket bättre men det gäller att ta det varligt. Jag vill för allt i världen inte bli sjuk igen. I natt har vi sovit mycket bättre, fläkten gjorde susen.

Ner på stranden. Idag tar vi varsin solstol, de är av bambu och mycket sköna. Så dags för snorkling med mina nya fenor. Det går verkligen bra. Jag behöver inte ta i lika mycket när jag simmar. Vi solar och snorklar hela dagen och det är verkligen härligt. Idag är det ingen som jobbar i strandbaren så vår lunch får vi beställa i restaurangen. Pär gör det och bär ner den till oss. Snacka om service. Gott var det också. Livsandarna börjar så smått återvända till mig. Jag är tom. Hungrig

När vi badat klart går vi upp och sätter oss på altan och läser, vi delar på en öl. Det är konstigt men det är fortfarande varmare inne i vårt rum än ute.

Middag, idag är vi tidiga redan kl. 19,00 sätter vi oss där vi brukar sitta, uppe på balkongen. Idag beställer vi samma mat, varsin Barbeque Grilled Chicken. Det är verkligen gott. Innan vi går tillbaks beställer vi en taxi till imorgon. Vi måste vara på plats senast 7,15 så vi beställer en taxi till kl.06,40. Vi ber också att få vår safety deposit för att ta ut pengar och lägga in våra kort. Benz, hotell managern, lovar att komma vid 21 tiden. Vi betalar och går tillbaks till vårt rum, men det kommer ingen. Kl. 21,20 går Pär för att kolla och när han är borta kommer Benz. Vi har då konstaterat att det måste vara fel på vår AC för under dagen har vi fått en granne och hennes box på utsidan låter och det gör inte vår. Jovisst är det så, kontentan blir att vi mitt i natten får byta rum. Vi får ett större rum ovanpå vår granne. Ett super lyxigt badrum med badkar, otrolig utsikt osv. Det bästa av allt är ändå att AC:n fungerar. Väl uppe med alla våra saker går vi äntligen och lägger oss. Klockan är då runt 22,30. Både Pär och jag somnar med böckerna i handen. Vi släcker och har precis somnat, då hör vi det. Rörelser och ljud ovanför oss. Jätte skakis tänder vi belysningen, ingenting syns. Pär tycker att han sett något röra sig inne i badrummet. Eftersom jag just nu är den modigaste i vårt rum går jag på inspektion. Det finns ingenting i badrummet och inte i vårt rum heller. Släcka igen och försöka somna om, då hörs ljudet igen. Det är något på taket, det är bara så. Lika bra att vänja sig, hela natten låter det. Pär somnar till slut, jag ligger vaken i några timmar men somnar till slut av ren utmattning. Imorgon måste vi gå upp 06,00, hämtning sker 06,40. Dykning är det som gäller.

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

27/1 söndag; Dykning – trodde vi

Klockan ringde 06,00, upp och hoppa, idag ska vi dyka..... trodde vi ja, men ack vad vi bedrog oss. Pär var jättesnuvig, ont i halsen, inget annat att göra än att ställa in. Pär gick upp till vår förbeställda taxi, gav 200 baht; Sorry, sorry we are sick, we don't need a taxi today. Tillbaks, somna om. Klockan ringer 09,00, kanske skall vi vakna nu. Vi kan i alla fall snorkla..... Åh, vad trist vi som längtat så. Ingenting att göra åt, vi får planera in en dykresa nästa gång vi skall resa någonstans.

Vi gick upp så småningom, frukost som idag bestod av stekt ägg, korv (äcklig tyckte jag), bacon (jätte fet), skinka, toast, kaffe och juice. Tom jag åt detta idag. Jag tror jag börjar bli frisk.

Ner till stranden, idag kostade strandstolarna 100 baht och det fanns bara 1 kvar (av 4 st.). Det första vi gjorde idag också var att snorkla, men när jag kommit i fick jag så ont i magen så att det var bara att gå upp och besöka en toalett. Tillbaks igen då hade Pär just kommit upp så då la vi oss att sola lite. Efter en stund började det att regna och det ganska ordentligt. Vi samlade ihop våra saker och ställde oss vid baren med en förhoppning att det slutar nog snart. Vilket det i och för sig gjorde men efter en riktigt lång stund. Det fullkomligt bara öste ner, ungefär som det gjort kvällen före. När det till slut upphörde såg himlen ganska mörk ut, så vi gick tillbaks till vårt rum. Pär läste sin bok och jag fortsatte att skriva. Efter ca. 1 timma gick vi tillbaks ner på stranden. Då sken solen och det var riktigt varmt. Klockan hade hunnit bli kring 15,00 och vi var hungriga, men de hade ingen mat på stranden idag heller, bara vattenmelon och det var vi inte sugna på. Vi tog varsin dricka, låg där en stund, snorklade, solade och läste. Vi gick upp vid 17 tiden. Pär tog ett bad och jag skrev och skrev och till slut var jag äntligen framme vid dagens händelser. Då tog även jag en dusch, det är härligt att duscha och kunna se hela hamninloppet och havet framför sig.

Vi gjorde oss klara och gick ner för att äta middag. Pär tog sin favorit rätt och jag Kyckling med cashewnötter. Det var fantastiskt gott. Det var vår sista middag på Charm Churee Villa, vilket kändes jätte sorgligt. Nu sitter vi på rummet och Pär håller på att ta ur film nr 2 ur vår

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

vattenkamera.

Imorgon skall vi åka "hem" till Hua Hin.

28/1 måndag; Koh Tao till Hua Hin

Idag var det dags för oss att lämna Koh Tao - vår paradiso. Vi vaknade vid 8 tiden givetvis av klockan. Upp vid 9, de där minuterna innan, man måste stiga upp är så sköna. Packa och sedan var det dags för vår sista frukost här, i alla fall för den här gången. Jag hoppas verkligen att vi får chans att komma tillbaks hit. Nästa gång ska vi dyka också. Vi har visserligen fått snorkla jätte mycket och det var härligt. Men eftersom vi båda är certifierade dykare hade det varit roligt att pröva på det här. Vi tog en taxi till byn där vi också fick betala. De hade ingen kortdragare på hotellet så betalningen fick ske på en resebyrå. De hade väl någon form av uppgörelse antar jag. Under tiden jag betalade, åkte taxin ner till kajen med Pär. Det var inte så långt att gå, så jag promenerade dit. Vi bockade av oss, sedan var det bara att vänta på avgång. Vi fick gå ombord strax före 11,00 via en annan båt. Det var lite bökitigt, det var nämligen inte samma höjd på båtarna, men det fixade sig.

Vi satte oss längst bak på båten, utomhus. Vi hade inte fått så mycket sol på oss de sista dagarna och idag var det hyfsat bra väder så det gällde att utnyttja det. Vi arrangerade min ryggsäck så att vi fick ett bra ryggstöd. Båtresan tog nästan 4 timmar. Det var lite vågigt och emellanåt verkade det som om kaptenen inte riktigt visste var vi befann oss. Han saktade ner motorerna och liksom kollade läget. Väl framme på första stoppet, Champon, var det bara att stiga på bussen som gick mot Bangkok via Hua Hin. Det blev en lång, lång resa. Vi trodde att bussen skulle braka ihop vilken minut som helst. Antingen kunde inte chauffören växla eller så var växlarerna urdåliga. De skrapade och lät så illa. Resan startade 15,00 och till sist kl. 19,30 var vi framme i Hua Hin. Vi blev tom avsläppta precis utanför vårt hotell. Det var bra service.

Chanchay Villa, snacka om att de blev glada att se oss igen. De skrattade och önskade oss välkomna tillbaks. Den här gången fick vi rum 301 på översta våningen. Dubbelsäng och en TV

12/1 Lördag; Thailand here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

med ALLA kanalerna inställda. Efter en välbehövlig dusch gick vi bara ner till hotellrestaurangen och åt middag. Inga överraskningar här inte, bäst att ta det gamla vanliga så man vet vad man får. Pär tog Kyckling med vitlök och peppar, jag Fried Rice with Chicken. Mums filibaba! Vi festade till det med glass till efterrätt. Mätta och belåtna för 260 baht dvs. 75 Skr. Efter en lång resdag gjorde vi oss en tidig kväll och la oss, tittade lite på TV och jag läste klart min bok.

Imorgon skall vi pressa på stranden i SOLSTOL.

29/1 tisdag; Hua Hin

När vi vaknade idag var det inte så bra väder. Mulet men det kunde nog klarna upp framåt eftermiddagen. Vi gick ner till stranden vid 10 tiden, vi tänkte ta varsin solstol och äta frukost där nere. Det var inte så mycket folk på stranden så det var inga problem att få en stol. Frukosten var mycket dyrare på strandrestaurangen än uppe på vårt hotell. Så vi bestämde att äta på hotellet i fortsättningen. Sedan följde en härlig dag trots att det inte var kanonväder. En bra bok, en solstol varmt vatten att bada i, kan det vara bättre?

Vi köpte en ananas för 30 baht, de är ju så god här. Det var ganska mycket vågor och det syntes på stranden att det varit blåsigt de senaste dagarna för vågorna hade gått väldigt högt upp på stranden. Lite senare på dagen delade vi en Club Sandwich, den var supergod. Vi låg på stranden till framemot 17,00. Tillbaks till rummet där vi läste lite, slöade och tittade på TV. Livet är härligt med så här slöa lata dagar med inga måsten. Idag hade vi 2 saker som vi skulle göra. Lämna in filmerna och gå till en skraddare. Vi frågade på hotellet om de kunde rekommendera någon skraddare. Vi fick namn på en, men den hittade vi aldrig. Vi gick istället till Saga Taylor som vi passerat varje dag på vår väg in till stan. De hade ett enormt urval av tyger och vi blev mottagna väldigt bra. Pär började beställa, de hade väldigt fina tyger som verkade vara av hög kvalitet. Tills lut blev det 3 kostymer (en blyertsgrå, en mörkblå och en ljusgrön), 1 Blåmönstrad nästan rutig blazer, 1 svart kortärmad dartskjorta och 4 par långbyxor. Jag valde 1 ljust rön dräkt, 1 beige-svart rutig kavaj, 1 svart udda kjol och 1 svart glittrig klänning. Imorgon är det dags för 1:a provningen, det skall bli spännande. På vägen till vår skraddare lämnade vi in våra filmrullar. Imorgon kväll får vi hämta dem. Så imorgon är det 2 spännande roliga saker att göra.

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

Efter skraddaren gick vi och åt middag, då hade kl. nästan hunnit bli 21,30. För att inte "krångla till det" beställde Pär Fried Chicken with garlic and pepper,. Jag är i alla fall modigare, jag vågar prova på nya rätter så jag tog "Baked shrimp ala Shanghai". Det var supergott, starkt men inte för starkt. Ett kanon bra val faktiskt. Till det tog vi varsin Carlsberg. Vi var hemma vid hotellet igen vid 23 tiden. Imorgon har vi en spännande dag framför oss (igen).

30/1 onsdag; Press, pressa, pressa.....

Vi vaknade som vanligt av klockan som ringde vid 8 tiden. Vi låg och slöade lite och tittade på TV. Upp vid 9 och dags för frukost.

Idag var vi på stranden vid 10,30. Det fanns gott om solstolar idag också. Det var ganska höga vågor idag också så det gällde att vara stadig på fötterna när man skulle bada. Det är mycket strömt så det gäller att bada med försiktighet. Vi badade, solade och läste, åh vad det är härligt att göra absolut ingenting. Eftersom vi skulle prova kläderna redan kl. 18,00 så gick vi upp hyggligt tidigt från stranden. Duscha och så iväg. Pär provade först; en skjorta var klar och den såg jätte bra ut. Kavaj utan ärmor och slag, lite småjusteringar, byxorna var inte klara så vi ombads att komma tillbaks vid 9 tiden. Min klänning såg bra ut. Den skulle kortas lite och släppas ut lite över höfterna. Kavajen behövde också lite småjusteringar likaså kjolen. Vi gjorde en tillägsbeställning, Pär 2 par byxor, ett par blå och ett par svarta, jag lade till en kjol till udda kavajen.

Vi gick en sväng på stan för att kolla vad vi skulle köpa. Byxor och skjorta i Kaki till Pär och Fredrik, tvålar osv. Vi köpte 3 kuddar för att ha i vår svarta soffa. Vi åt vid 20 tiden så vi skulle vara klara till 21 då vi skulle tillbaks till skraddaren.

På vägen tillbaks till skraddaren hämtade vi ut korten som nu var framkallade. Det blev ganska dyrt eftersom vi beställt dubbla kopior, vilket var oerhört korkat. Väl tillbaks hos skraddaren var

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

inte byxorna klara , de skulle komma till vårt hotell kl. 22 istället. Vi fick skjuts hem och vi la oss och tittade på TV till de skulle komma. Till slut kom de en aning försenad, men byxorna satt väldigt bra så det var ju bra. Eftersom vi inte fått någon ny tid för en ny provning, frågade vi och blev då ombedda att komma nästa dag vid 21 tiden. OK tänkte vi efter maten... men vi sa inget just då. Vi la oss mellan lakanen läste lite, tittade på TV och snart så sov vi.

31/1 torsdag; Nu har vi bara 2 hela dagar kvar

Samma procedur som igår, fast idag var vi lite sena ner till stranden. Det fanns bara stolar kvar en bit upp på stranden. Det var helt ok, bättre än att ligga direkt på sanden. Det blir lite varmare men då får man bada lite mer istället. Sola, bada, läsa toppen, toppen. Det är en lisa för själen. Detta skall vi drömma tillbaks till när vi kommer hem. Varken Pär eller jag längtar hem. Hela tiden pratar vi om hur vi skall kunna slippa åka hem. Finns det inget vi kan göra, men tyvärr finns det ju inte det. Det är bara att rätta sig i ledet och flyga hem.

Vi tog en macka på stranden som mellanmål, deras Club Sandwich är verkligen god.

Vi hade fått tid att prova våra kläder 21,00, men vi gick förbi skraddaren och frågade om det gick bra tidigare och det är klart att gjorde. Kläderna var så bra och det kommer att bli snyggt. När vi var klara gick vi ut för att shoppa. Första anhalten var byxor och skjorta till Pär och Fredrik. Byxor som man kan göra om till shorts. För 1800 baht dvs. 450:- fick vi 2 par byxor och 2 skjortor. Sedan köpte vi nya högtalare 70 baht fattigare. Vi gick för att äta på vårt favoritställe Sirin Garden. Idag åt vi Kyckling spett som var grillade. Urgott ! Det mesta vi ätit har varit så gott. Promenad som vanligt hem till hotellet. Det är konstigt vi är så trötta på kvällarna. Det blir inget partaj knappt någon öl heller, men det är skönt. Vi slappar och kopplar av så att vi kan återvända till civilisationen någorlunda utvilade.

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

1 feb. Fredag; Fortsatt pressning.....

Idag åt vi frukost tidigt för att komma ner till stranden så tidigt som möjligt. Idag hade vi ingen tid att passa så slappa, läsa, sola och bada. Det enda vi hade på schemat ikväll var at SHOPPA, SHOPPA. Det gjorde vi verkligen med besked. Slipsar, skjorta, livrem, plånbok, tvålar, klockor, väskor, skor och tröjor. Inget var väl egentligen nödvändigt men inte heller onödigt. Vi åt middag och det smakade som valigt superb. Räkor alá Shanghai och Barbeque-spett . Idag kom vi hem lite senare än vanligt men det var ju vår sista kväll, tråkigt nog. Det kändes som om man inte ville gå och lägga sig för att vakna upp nästa dag och behöva åka hem, men till slut somnade vi.

2/2 lördag; Dags att åka hem

Så var det dags för denna förfärliga dag, den som alltid kommer när man är på semester. Hemfärdsdagen!

Klockan ringde 08,00. Vi var tvungna att gå upp senast 09,00 för att packa. Klockan 11,00 skulle vi vara hos skräddaren för att prova och hämta våra kläder. Det är aldrig lätt att packa och inte är det roligt heller. Det är verkligen med sorg i hjärtat som vi åker hem. Tills slut hade vi packat ner allt utom våra badkläder, handdukar och necessärer. Då hade klockan hunnit bli en bra bit efter 10. 10,40 gick vi till skräddaren, väl framme fick vi vänta en stund, det var några före oss som beställde kläder. Alla kläderna var så snygga och så välsydda. Min klänning behövde bara justeras lite i bakre neder kanten. Den var lite längre bak, men det skulle man fixa och skicka över klänningen under em. Vi fick 2 st. rejäla klädpåsar att ta med hem. Vi som hade tänkt ta kläderna som handbagage, men det fanns inte en tanke på det nu. Som tur var fick vi skjuts tillbaka till hotellet. Det hade varit jobbigt att gå och bära kläderna.

Pär försökte packa ner sina påsar i sin rygga, det gick förvånansvärt bra. Skjortorna fick plats i den nya lilla resväskan som vi köpt. Jag hade bestämt mig för att ta mina kläder som

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45

handbagage. Nu var kl. 12,00 och vi skulle ner och äta frukost. Vi hade fått lov att ha rummet till 14,00 och det var bra.

Efter varsin Club Sandwich och juice la vi oss vid poolen. Det var jätte hett, 1:a badet var så ljuvligt. En hemsk tanke kom upp; nästa gång vi vaknar är vi nästan hemma i Sverige och kyla och kanske snö. Då kommer vi med all säkerhet att minnas de härliga dagarna vi haft i Hua Hin. Strax före 14,00 hämtade vi våra grejer och checkade ut. Just nu sitter vi vid poolen Pär läser och jag skriver.

Vi bytte om vid ett par duschar som finns i anslutning till stranden inom hotellområdet.

Klockan 18,00 blev vi hämtade med taxi som tog oss direkt till flygplatsen. Det är en resa på ca. 3 timmar.

På Flygplatsen incheckning och betala utrese-avgift. Vi hittade baren och satte oss där för att spela lite Chicago och dricka bira. Nu var det bara att vänta på att klockan skulle bli dags för avgångstid. Ombordstigning och ca. 10 timmar senare landade vi på Arlanda.

Så var vi hemma i Stockholm och Sverige igen Det hade hunnit bli söndagsmorgon och klockan var runt 07,00.

Borta bra, men hemma bäst! Vet i sjutton om det är så, i alla fall kändes det inte så när vi nyss landat i ett kallt och snöigt Stockholm och ett arbete som väntar imorgon.

Men var så säker det här är inte vår sista resa.....

12/1 Lördag; Taihland here we come...

Skrivet av Administrator

2011-01-20 21:14 - Senast uppdaterad 2011-01-20 21:45
